



SOEFI-BEWEGING

JONGERENGROEP

STUDENTENCONFERENTIE OP 2 EN 3 MAART 1963

in

„LAND EN BOSCH”, LEEUWENLAAN 297 TE 's-GRAVELAND,
TEL. 02950—47309

MENSELIJKHEID EN HEILIGHEID

DE MENS OP ZOEK NAAR ZIJN WEZEN

„ en schiep de mens naar Zijn beeld”.

PROGRAMMA

Zaterdag 2 maart:

- 15.45 uur *Opening en algemene inleiding* door drs. C. W. W. van Lohuizen, voorzitter van de Jongerengroep. Voorlezing van een voordracht van Hazrat Inayat Khan, de stichter van de Soefi-Beweging. Hierna thee.
- 18.00 uur *Broodmaaltijd.*
- 19.30 uur *Lezing* door prof. dr. H. J. Witteveen, nationaal vertegenwoordiger van de Soefi-Beweging.

Zondag 3 maart:

- 11.00 uur *Universele eredienst.*
Spreekster: mevr. drs. W. Khan-de Koningh.
- 13.00 uur *Warme maaltijd.*
- 15.00 uur *Address given by Pir-o-Murshid M. Khan, International Leader of the Sufi-Movement.*
Thee.
- 17.30 uur Sluiting van de conferentie.
- 18.00 uur Broodmaaltijd, waarna vertrek.
De bijeenkomst op zondag wordt opgeluisterd door zang van Pir-o-Murshid M. Khan, die enkele klassieke Indiase liederen ten gehore zal brengen, verder zijn er muzikale omlijstingen.
Na afloop der lezingen bestaat gelegenheid tot het stellen van vragen.

De deelnemingskosten bedragen f 7,— p.p., tijdens het weekend te voldoen.

Reis: N.B.M. bus 40, vertrek station Hilversum, 15.19, uurdienst.

Meebrengen: lakens, sloop, handdoeken.

Soefi-Beweging

Gesticht door Hazrat Inayat Khan.

Internationaal Hoofdkwartier: 11 Rue John Rehous, Genève.

Haar doel:

Het verwezenlijken en verspreiden van de kennis van Eenheid, de Godsdienst van Liefde en Wijsheid, opdat het vooroordeel, ontstaan door verschillende geloofsvormen vanzelf moge vervallen, het menselijk hart vervuld moge zijn van liefde, en alle haat, veroorzaakt door verschil en onderscheid, moge worden uitgeroeid.

Het ontdekken van het licht en de kracht, sluimerend in ieder mens, het ontdekken van het geheim van alle Godsdienst, van de macht der mystiek en de essentie der wijsbegeerte, zonder in te grijpen in bestaande gebruiken en geloofsvormen.

Mede te helpen om beide tegengestelde polen der wereld, het Oosten en het Westen, dicht tot elkander te brengen door uitwisseling van gedachten en idealen, opdat de Universele Broederschap vanzelf tot stand moge komen en de ene mens de andere mens gemoet moge treden, vrij van de enge beperking van natie of ras.

Haar denkbeelden:

1. Er is één God, de Eeuwige, het Enige Wezen, niets bestaat dan Hij.
2. Er is één Meester, de Leidende Geest van alle zielen, die zijn volgelingen voortdurend voert naar het licht.
3. Er is één heilig boek, het heilige boek der natuur, het enige geschrift, dat de lezer licht kan brengen.
4. Er is één religie, het zonder afwijken voortgaan in de juiste richting naar het ideaal, hetwelk de vervulling is van het levensdoel van elke ziel.
5. Er is één wet, de wet van wederkerigheid, welke kan worden in acht genomen wanneer het geweten vrij is van het ego en de zin voor rechtvaardigheid is ontwaakt.
6. Er is één broederschap, de broederschap der mensheid, die de kinderen der aarde zonder onderscheid verenigt in het vaderschap van God.
7. Er is één zedelijk beginsel, de liefde, die uit zelfverloochening voortspruit en bloeit in zegenrijke daden.
8. Er is één voorwerp van verering, de schoonheid, die het hart van haar aanbieder verheft door alle aanzichten heen van het geziene tot het ongeziene.
9. Er is één waarheid, de ware kennis van ons wezen, innerlijk en uiterlijk, die de essentie is van alle wijsheid.
10. Er is één pad, het doen verkeren van het onware ego in het ware, hetwelk de sterveling opvoert tot onsterfelijkheid en waarin algehele volmaking te vinden is.

Haar werkzaamheden:

Universele Eredienst.
Wereldbroederschap.
Soefi Orde.

Uit Gayan en Vadan van Hazrat Inayat Khan:

Hij, die zijn leven kan opvoeren tot zijn ideaal, is de koning van het leven.

Leven is dat waar het op aan komt, en het ware leven is het innerlijk leven, het zich bewust worden van God.

Hij, die het doel van het leven duidelijk voor zich ziet, heeft het pad reeds betreden.

Wij hebben alle vormen gemaakt om het beeld van de mens tot volmaaktheid te brengen.

In de volkomen ontplooiing der menselijke natuur ligt de vervulling van het doel des levens.

Niemand mag aanspraak maken op volmaaktheid, hoewel een ieder er naar kan streven.

Er is geen andere bron van geluk dan het hart van de mens.

Het hart van de mens is een tempel; wanneer zijn deuren voor de mensen zijn gesloten, zijn ze ook gesloten voor God.

Hij, die zijn aard bestrijdt voor zijn ideaal, is een heilige.

Alle dingen, die de mens zoekt in God, zoals licht, leven, kracht, vreugde en vrede, dit alles kan worden gevonden in de Waarheid.

Voorwaar, iedere ziel zoekt naar Waarheid.

Waarheid is een goddelijk erfdeel, dat in de diepte van ieder mensenhart is te vinden.