

Bloemendaal, Juni 1930.

Aan de Leden van de SOEFI ORDE te Amsterdam.

Waarde Mureed,

De beraadslagingen van JAMIAT ( Esoteric Council ) van de Soefi Beweging gehouden in International Head Quarters Geneva op 15 Juni 1930 en volgende, hadden ten gevolge, dat de kwestie ter sprake kwam van de erkenning van Maheboob Khan als Hoofd van de Soefi Orde op de vergadering van het vorig jaar.

Mevrouw Meyer de Reutererona bijgestaan door den Heer Best (Zuid Amerika) stelde voor dat de verkiezing van het vorig jaar waarbij Maheboob Khan als Hoofd van de Soefi Orde werd erkend, ongeldig zou worden verklaard.

Ten gevolge van de verwerping van dit voorstel bij meerderheid van stemmen trokken de volgende leden zich terug:

Mevrouw Meyer de Reutererona.

Mejuffrouw Kjösterud.

De Heer S. van Tuyll van Serooskerken.

De Heer S. Best.

De Heer M. Armstrong.

Hoogachtend,

*S. van Bredam*

NATIONAAL VERTEGENWOORDIGSTER en

ESOTERISCH HOOFD voor

HOLLAND.